

zaterdag 27 mei 2017 Uitstapje Historische vereniging 'Amasius' naar het mooie stadje Zutphen.



Na een reis van 2 uur hebben we bij bovenstaand restaurant op het terras gezeten met koffie en streek gebonden lekkernij.



Stedelijk Museum Zutphen

Hierna hebben we een bezoek gebracht aan het gerestaureerde Stedelijk Museum Zutphen. Het is een cultuurhistorisch museum dat de geschiedenis van Zutphen en de huidige Achterhoek in beeld brengt.

Na het museumbezoek hebben we bij het restaurant lekker in de zon zitten lunchen.

Hierna was ieder vrij tot 16.00 uur om het mooie centrum te bezoeken.

Daarna zijn we gaan varen met de Fluisterboot langs de mooiste plekjes aan de Berkel en de grachten van Zutphen. Moet u met uw eigen ogen gezien hebben! De fluisterboot voert u in ruim anderhalf uur langs historische monumenten en verrassende plekken, terwijl de Fluisteraar (de schipper) op zijn eigen unieke manier over de geschiedenis van de mooie Hansestad Zutphen vertelt. De enthousiaste vrijwilligers van de fluisterboot varen kundig om de barrières heen die je in de Berkel en in de grachten tegen komt .



## De bemanning van de Fluisterboten

Na de cruise zijn we huiswaarts gekeerd.

Alle foto's betreffende dit uitstapje zijn aangeleverd door Fokko Dijkema.